

Pastoraal woord

'Vergeten leidt tot ballingschap, gedenken is het geheim van de verlossing'

Baäl Sjem Tov - meester van de goede naam.

De dagen van het gedenken en herdenken breken weer aan. Herdenken tussen een stille tocht en bevrijdingsfeesten. Sommige ouderen vinden de maanden april en mei onaangename maanden. Zij worden nerveus en onrustig. Ze vatten de slaap niet. 'Alles komt weer naar boven', verzuchten de oude man en de wijze vrouw in tranen. Beelden en herinneringen zetten zich vast op hun netvlies en nestelen zich in de gedachten op de momenten, dat het stil wordt rondom en in je binnenste. Ervaringen en belevenissen van zeven-en-zeventig jaar geleden worden herbeleefd als de dag van gisteren. Op 4 mei zullen wij onze doden gedenken. De stille tocht door de stad loopt uit op twee minuten stilte. Het Wilhelmus klinkt: 'de tirannie verdrijfve ...' Bloemen worden gelegd. De Last Post weerklinkt. Namen worden genoemd. Gedenken om niet te vergeten. Zo lang de namen genoemd worden leven zij, ook al zijn zij gestorven.

Fatsoen

Op 5 mei is het 72 jaar geleden dat de Duitse bezetter zich gewonnen geeft en dat ons land vanaf dat moment bevrijd is van de Duitse overheersing. Op de vooravond, 4 mei gedenken we de doden: zij die vermoord zijn: Joden, gehandicapten, homoseksuelen en zij die als militair of als lid van het al dan niet ondergrondse verzet hun leven hebben verloren. Het einde wordt herdacht van twaalf jaar van terreur. Een lint van mannen, vrouwen en kinderen loopt in stilte door de stad om aan te komen bij het monument. De 'Last Post' klinkt waarna twee minuten stilte wordt gehouden. Stilte om te gedenken. Na de klanken van het Wilhelmus houdt de burgemeester van Dordrecht Arno Brok bij het gedenkmonument in 2016 een indrukwekkende overweging waarbij hij het moeilijke woord fatsoen als richtsnoer neemt voor de omgang met wie onze medeburgers in de stad zijn: 'Wie zijn wij voor de ander, die als vreemdeling in ons midden zijn verblijf houdt'.

De dag van de Grote Vernietiging

Op 30 april vindt de Avondwake plaats van de Jom Ha-sjoa - de dag van de Grote Vernietiging, de dag waarop de zes miljoen Joden herdacht worden, die voor en in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. In vele kerken wordt een Avondwake, een dienst gehouden op de zondag na de Jom Ha-sjoa. Herdenken. Gedenken. De woorden van de meester van de goede naam gelden tot op vandaag. Als we vergeten, wat toen en daar in Duitsland en in de veertiger jaren van de vorige eeuw gebeurd is, is dit vergeten de voedingsbodem voor nieuwe vervolging en razzia's. Tijdens de Avondwake worden zes kaarsen gebrand en herdacht dat zes miljoen keer een mens vermoord is. De namen van de kampen worden genoemd waarheen vanuit Westerbork Joden vervoerd zijn: Sobibor, Treblinka, Auschwitz. Gebeden worden uitgesproken en het Kaddish, het gebed om de dode te gedenken. Bijzonder aan dit gebed is dat de dode er niet in genoemd wordt maar dat het gebed een lofprijzing van de Eeuwige God is.

*Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
gezegend zij hij hoog boven iedere zegening, elk lied,
lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen.*

Op de brandgrens ...

Mijn mooie woonhuis in de stad Rotterdam staat op de brandgrens. Het huis is oorspronkelijk gebouwd in het jaar 1889, het jaar waarin de Oud-Katholieke Kerken van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland zich hebben verbonden in de Internationale Bisschoppen Conferentie. Het verhaal gaat dat het huis onder andere bewoond is door een joods gezin. In de middag van 14 mei 1940 even na halftwee werpen Duitse bommenwerpers hun bommen af boven de stad. Bijna negenhonderd inwoners vinden de dood. Tachtigduizend mensen raken dakloos. Er staan geen huizen meer in de binnenstad. Van ons huis resten funderingen en enkele nog opstaande muren. Kaal is de binnenstad. De van oorsprong Poolse beeldhouwer Osip Zadkine ontleent aan dit gezicht zijn beeld: De verwoeste stad. We zien een mens. Op de plek waar het hart zetelt is een holle leegte. De mens heft zijn armen ten hemel. De Rotterdammer heeft deze mens ook van enkele

bijnamen voorzien: Stad zonder hart, Jan Gat, Jan met de jatjes. Uit haar as is de binnenstad herrezen. Moderne gebouwen accentueren nu het hart van het verwoeste centrum. Rondom het stadshart is een nieuwe grens getrokken, die gemarkeerd wordt door glazen tegels in de kleuren rood en zwart met daarop vlammen, brandende huizen, een bommenwerper en een mens met zijn handen omhoog geheven. Voor ons huis ligt zo'n tegel. Van 13.29 tot 13.39 uur luiden de klokken van de Laurenskerk als herinnering aan de duur van het bombardement van Rotterdam.

Zeven en zeventig jaar later

Menigeen vraagt zich of deze donkere jaren uit de geschiedenis van ons land elk jaar nog steeds herdacht moeten worden. Bevrijdingsfestivals zijn de manier geworden om de vrijheid te vieren. Vrijheid niet zonder gedenken. Scholieren worden uitgenodigd om hun gedachten en hun gedichten aan het papier toe te vertrouwen. Het schuurtje van de oom van Roos Reinartz uit Utrecht, 16 lentes jong brengt haar tot de navolgende gedachten die de bron zijn van haar nachtelijke overdenkingen.

Nachtelijke overdenkingen

*4 mei, ik lig in bed maar kan niet slapen.
Beelden flitsen door mijn hoofd.
Foto's die ik zag op tentoonstellingen
kransen onder monumenten,
een man tegen een muur,
zijn ogen gesloten in gebed,
het kamertje in mijn ooms schuur,
de lucht zwaar van herinneringen.
Zo'n klein kamertje,
zo'n klein belangrijk kamertje,
een kamertje dat levens heeft gered.
Ik knip mijn nachtlampje aan
en kijk om mij heen
mijn laptop, mijn volle kledingkast,
ik schaam mij er opeens voor.
Mijn heftigste herinneringen zijn
die van een ander.*

Gedenken nu

Op 5 mei gedenken wij de dag van de bevrijding. Nu 72 jaar geleden. Op 10 mei 1945 komt voor ons land de vrijheid in zicht door het tekenen van de overgave van de Duitsers. Maar zijn deze dagen niet heel ver weg voor wie nu jong zijn met de blik naar voren en voor wie 1940 de dagen van hun grootouders zijn en heel erg geschiedenis.

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren ...

Hoe zou het de Jood Jezus vergaan zijn als hij nu geleefd had en zich tweemaal had gesteld tegen het onrecht, tegen het uitmoorden van zijn volk en geloofsgenoten? Zou hij zich willoos naar de slachtbank hebben laten leiden?

Elke zondag komen wij samen in ons kerkgebouw in Dordrecht, waar boven het altaar de tekst uit psalm 132 vers 14 te vinden is: HIC HABITABO – HIER ZAL IK WONEN. God zal hier wonen, ook al weten wij inmiddels dat God niet enkel binnenshuis te ontmoeten is.

In onze Oud-Katholieke traditie gaan wij 2000 jaar terug. Elke zondag gedenken wij het leven van Jezus, die mens, die wij als de zoon van God gedenken. De zoon van God, die wij in ons midden verwelkomen en tot ons nemen in de tekenen van brood en wijn.

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren ...

pastoor Jan

De Goede Herder - Over de zwijgzaamheid

Laten wij doen wat de profeet zegt: "Ik sprak: mijn wegen zal ik bewaken om niet te zondigen met mijn tong. Ik heb bij mijn mond een wacht gesteld; ik heb niet gesproken, maar ben bescheiden geweest, en zelfs over goede dingen heb ik gezwegen". (psalm 39,2-3)

Regel van Benedictus, hoofdstuk 6, 1

Deze mooie monastieke deugd van de zwijgzaamheid vraagt toch enige uitleg om zo alle valkuilen die er in verscholen liggen, bloot te leggen.

Als we, in eerste instantie, het beknopt willen houden kan je stellen dat er een positief zwijgen is en een negatief zwijgen.

Een mens kan zwijgen uit angst, valse bescheidenheid, wraak, frustratie, om te manipuleren, boosheid, enz ... Al deze negatieve motieven om te zwijgen draagt zeker niet bij tot een goede sfeer om in te leven. Nochtans merken wij in het dagelijks leven rondom ons en waarschijnlijk ook wel in onszelf dat zwijgen om de juiste reden en omwille van goede motieven niet zo eenvoudig is. Negatief zwijgen is in vele situaties een wapen om mensen en menselijke verhoudingen te manipuleren. Hier valt veel over te vertellen, maar we gaan ons bezighouden met de zin en de betekenis van het positieve en spiritueel zwijgen.

In dit eerste artikel staan we even stil bij het zwijgen als een weg om tot onszelf te komen, zwijgen als een weg tot zelfontmoeting.

Wanneer we alleen zijn, hebben we vaak één of andere bezigheid nodig om ons af te leiden. Zwijgen is daarom niet alleen niet praten, maar ook alle mogelijkheden opgeven om ons van onszelf af te leiden, en het met onszelf uithouden.

Er blijken dan vaak onaangename gedachten, gevoelens en stemmingen naar boven te komen, die we voorheen wisten te onderdrukken door ons druk bezig te houden.

We worden geconfronteerd met onze eigen innerlijke chaos van gevoelens en gedachten. Daarom is volgens de woestijnvaders begeleiding door een geestelijk leidsman onontbeerlijk, als gelegenheid om door uitspreken van meest intieme gedachten en gevoelens met eigen innerlijke spanningen in het reine komen.

Maar naast het uitspreken kan ook zwijgen soms heilzaam zijn.

Zo wordt het gevaar vermeden van het cultiveren van eigen problemen - door er te vroeg of voortdurend over te praten, zonder er wat aan te doen.

Zwijgen kan dan bijvoorbeeld helpen afstand te nemen tegenover onze eigen opwinding of ergernis, zodat de mens zichzelf en zijn reacties kan leren kennen, i.p.v. ze direct op anderen af te reageren of te projecteren. De Koptische woestijnvader abba Poimên (340-450) zei ooit: 'indien ge zwijgzaam zijt, zult ge rust vinden waar ge ook verblijft'.

De woestijnvaders hechtten vooral veel belang aan het zwijgen in situaties waarin men een ander in de fout zag gaan. Zo wordt de neiging een ander te oordelen of te veroordelen beheerst, en geven zijn fouten ons gelegenheid de eigen tekortkomingen te onderzoeken.

Een woestijnvader drukt dit als volgt uit: "Wanneer je iemand ziet zondigen, bidt dan tot de Heer en zeg: 'Vergeef me, want ik heb gezondigd.'"

Op deze manier vermijden we de projectie van eigen fouten in een ander. Zwijgen als afzien van oordelen, innerlijk en uiterlijk, is een zeer wezenlijk motief voor de monnik. Zo wordt onze neiging onszelf voortdurend met anderen te vergelijken afgeremd, wat ons innerlijke rust kan bevorderen. In het zwijgen richten we de blik op onszelf i.p.v. op een ander.

Het niet (ver)oordelende zwijgen kan voor een ander genezend werken: hij wordt dan niet aan een hard waardeoordeel onderworpen, maar bejegend met een aanvaardende en welwillende liefde, die weet heeft van de eigen zwakheid.

De mysticus Johannes van het Kruis schreef ooit: 'Het zwijgen is de liefde niet, maar een voorzorgmaatregel ervan'.

In dit stukje hebben we stilgestaan bij zwijgen in relatie tot jezelf en de ander.

In een volgend stukje gaan we stilstaan bij het zwijgen als een weg om leren los te laten.

En in een laatste stukje zullen we stilstaan bij het zwijgen als een weg tot God.

Tot slot een oude wijsheid van bisschop Diadochus van Photice uit de vijfde eeuw:

"Iemand die veel praat is als een heet bad, waarbij men de deur heeft opengezet; net zoals dat bad snel koud zal worden, verliest zijn ziel de 'memoria Dei' en de goede gedachten. Voortaan is hij onbeschermd tegen de veelheid van indrukken van buitenaf, omdat hij de Heilige Geest, die hem daartegen beschermen kan, verloren heeft."

Lief en leed

Hans van Nieuwkerk 1965 – 2017

*Wees stil, weet dat ik God ben.
Psalm 46, 11*

Op 17 mei van het vorig jaar trouwt Hans met zijn jeugdliefde Manuela. Voor Manuela is Hans de liefde van haar leven. Na dertig jaar samenleven en de geboorte van hun twee kinderen ontvangen zij de zegen over hun huwelijk in onze kerk. In de tweede helft van het jaar wordt duidelijk dat Hans een zware strijd om zijn leven te strijden heeft. Hij ontvangt het sacrament van de zalving van de zieken. Op maandag in de Goede Week houden zijn vrouw en zijn kinderen hem vast dat hij hen los kan laten. Op Stille Zaterdag nemen we afscheid van hem met de Gregoriaanse zangen van de Goede Week, waar het Ubi Caritas klinkt: waar Liefde is en het Pater Noster van zijn jeugd. Onder de klanken van het 'In Paradisum' van Gustave Faure wordt hij de aula uitgedragen en begeleid naar zijn laatste rustplaats: Mogen de engelen je begeleiden naar het paradijs, dat de martelaren bij je komst je zullen ontvangen en binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem

Tine van Os – Maas 1935 – 2017

*Vertrouw op den Here met uw ganse hart, steun niet op eigen inzicht.
Spreuken 3, 5*

Helder en vrolijk waren de zon en het geluid,
zo zwart en moeilijk was de duisternis van haar ogen.

Deze woorden staan kort en krachtig in de stijl van Tine op de voorzijde van de rouwkaart. In het midden van de Goede Week overlijdt Tine geheel onverwacht. Haar blindzijn heeft zij als een last ervaren. Tegelijkertijd zegt zij, wanneer zij de balans van haar leven opmaakt, dat zij geen spijt van haar leven heeft gehad. De kleinkinderen willen graag even op de plaats zitten waar hun oma altijd zit. Xander zegt vanaf haar plaats: Dit is een mooie plaats. Oma kan vanaf deze plaats alles goed zien. Op de Eerste Paasdag wilde zij naar de kerk komen. Haar plaats is nu leeg, maar over de Opstanding

heeft zij raken uitspraken gedaan: Opstanding: Onze lieve Heer krijgt dat best voor elkaar. Je bent uitverkoren als ziel om terug te keren.

Graag wil ik onze lieve Heer een handje helpen als het te druk wordt in de hemel: Dan keren wij terug in een nieuw lichaam. Onder de klanken van 'U zij de Glorie' wordt zij de kerk uitgedragen, waarna in de aula haar beide dochters vertellen van de drie-een-heid die zij vormden na het overlijden van hun vader: zij hebben elkaar door de moeilijke jaren heen gedragen en zijn elkaar tot steun en stimulans geweest.

Johan de Koning

1926 – 2017

Hij is gestorven in de verwachting van het eeuwige leven.

In de gezegende leeftijd van 90 jaar is onze parochiaan meneer de Koning overleden. Ook al bezocht hij de kerkdiensten niet meer, via de Voorpost bleef hij meeleven met het wel en wee van de parochie. Op huisbezoek en in de telefoongesprekken toonde hij zijn belangstelling. Hij bleef tot het laatst helder van geest en is in vrede heengegaan in de verwachting van het eeuwige leven.

Mogen zij rusten in vrede.

Noud Beijer

20 juni 2016 – gedoopt 9 april 2017

Jouw leven staat aan het begin, het heeft nog geen herinnering.

De Palmzondag begint op het voorplein van de kerk, waar de palmtakken klaar staan om gezegend te worden. Een schare van kinderen zijn aanwezig om straks te zien hoe Noud gedoopt zal worden. Na een vrolijke processie met palmtakken de kerk in horen we het Lijdensverhaal van Jezus, waarna de kinderen de kerk weer binnen komen. Voorin de kerk staat het doopvont opgesteld. Jouw leven staat aan het begin, zingt de gemeente. Noud wordt door zijn broer Luuk en zijn oma de kerk binnengedragen. In alle stilte en rust hoort Noud de gebeden, de gezangen en laat zich dopen met water en de geest.

De Tafel wordt klaar gemaakt en het brood en de wijn worden gezegend.

Na de communie komen de kinderen in processie vol trots met hun Palm-takken de kerk binnen.

Mevrouw De Boeck

25 juni 2017

Lang zal zij leven!!!

Slechts een enkele keer komt zij nog in de kerk. Trouw leest zij de Voorpost. Betrokken blijft zij bij de parochie en toont haar grote belangstelling voor het wel en weer van de parochianen. Op 25 juni hoopt zij de gezegende leeftijd van 90 jaar te bereiken.

Herbegravenis

28 maart 2017

Afgelopen week zijn Achilles Jan De Boeck, Gerard Scheffer en Rudi Giskes tijdens een sobere plechtigheid herbegraven op de Oud-Katholieke Grafakker.

Een kleine groep van nabestaanden en familieleden komt samen in de oude aula van De Essenhof, waar hoofdstuk 13 uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs wordt gelezen. Bij elk graf wordt een bede uitgesproken: Moge de warmte van Gods liefde ooit dit leven wekken, het uitroepen als nieuw. Hier staan wij bij de laatste rustplaats van ... Verenigd is hij hier met allen die hem zijn voorgedaan. De graven worden gezegend en de slotbede wordt uitgesproken:

“Laat deze plaats voor ons blijven een tuin van gedenken. Hier zullen wij komen om de stilte te zoeken, de namen te lezen en om niet te vergeten, wie ons zijn voorgedaan, om onze dagen te tellen en te leven in het licht van Gods ogen.”

Rooster van kerkdiensten

dienst	dag	extra collecte	gastheer/vrouw
Pasen 4 eucharistie	zondag 7 mei; 10:30	Restauratiefonds	Susan Ensel
Pasen 5 eucharistie	zondag 14 mei; 10:30	Missie Sint Paulus	Erik Smit
Pasen 6 eucharistie	zondag 21 mei; 10:30	Restauratiefonds	Corina Zomervrucht
Hemelvaart eucharistie	donderdag 25 mei; 10:30	Missie Sint Paulus	Erna Beckering
Pasen 7 schrift en gebed	zondag 28 mei; 10:30	Restauratiefonds	Renilde Becker
Pinksteren eucharistie	zondag 4 juni; 10:30	Restauratiefonds	Erik Smit
Allerheiligst Sacrament eucharistie	zondag 11 juni; 10:30	Kerkopbouw	Corina Zomervrucht
Pinksteren 6 eucharistie?	zondag 18 juni; 10:30	Restauratiefonds	Susan Ensel
Pinksteren 7 schrift en gebed	zondag 25 juni; 10:30	Kerkopbouw	Renilde Becker
Pinksteren 8 eucharistie?	zondag 2 juli; 10:30	Restauratiefonds	Mirjam Olthof
Pinksteren 9 eucharistie?	zondag 9 juli; 10:30	Publiciteit	Erik Smit
Pinksteren 10 schrift en gebed	zondag 16 juli; 10:30	Restauratiefonds	Erna Beckering
Pinksteren 11 eucharistie	zondag 23 juli; 10:30	Publiciteit	Susan Ensel
Pinksteren 12 eucharistie	zondag 30 juli; 10:30	Restauratiefonds	Erna Beckering

In de Maiorij zal altijd een exemplaar van het rooster hangen.

Graag bij ruilen op dit rooster aangeven wie de taak wel uitvoert.

	misdienaar	lezing	rijden
	Erna Bekkering	1ste: Susan Ensel 2de : Kees Bezemer	Kees Bezemer
	???	1ste: Ineke van den Berg 2de : Marja Moesman	
	Erna Bekkering	1ste: Corina Zomervrucht 2de : Susan Ensel	Susan Ensel
	René van Helden	1ste: Erna Beckering 2de : Ada d'Hamecourt	
	n.v.t.	1ste: Marja Moesman 2de : Ton Delemarre	
	Erna Bekkering	1ste: Kees Bezemer 2de : Ineke van den Berg	Mirjam Olthof
	René van Helden	1ste: Peter Berkien 2de : Corina Zomervrucht	
	???	1ste: Jan van Dijk 2de : Susan Ensel	
	n.v.t.	1ste: Ineke van den Berg 2de : Ada d'Hamecourt	Kees Bezemer
	Erna Bekkering	1ste: Jan van Dijk 2de : Ton Delemarre	
	Erna Bekkering	1ste: Susan Ensel 2de : Ineke van den Berg	Susan Ensel
	n.v.t.	1ste: Erna Beckering 2de : Jan van Dijk	
	Erna Bekkering	1ste: Ton Delemarre 2de : Kees Bezemer	Kees Bezemer
	Kees Bezemer	1ste: Ada d'Hamecourt 2de : Ineke van den Berg	

Vooruitblik

De parochiemiddag

De geslaagde parochiemiddag vraagt om en krijgt een vervolg op zondag 21 mei na afloop van de eucharistieviering.

Na de koffie en de lunch ziet het programma er ongeveer zo uit:

- Gesprek en ontmoeting

Een vervolg gegeven worden op het programma van de vorige keer:

“Waarom word ik, ben ik, blijf ik Oud-Katholiek?”

Twee parochianen met hun verhaal: wat betekent geloof voor mij in mijn persoonlijk leven?

- Zingen

Onder leiding van Cees van Zwieten zullen we oude, moeilijke en nieuwe, onbekende gezangen zingen en misschien wel een nieuwe mis.

De Bergrede met Marcus van Loopik

Het seizoen van de bijbelkring en de belangstellendenkring zal worden afgesloten op woensdag 7 juni met een lezing die de Bergrede vanuit Joodse perspectief belicht. Gevraagd is Marcus van Loopik. In het afgelopen seizoen heeft de bijbelkring de Bergrede van Matteus 5 tot en met 7 gelezen. Over de Bergrede heeft Marcus van Loopik, die Judaïcus is en kunstenaar een boek geschreven, waarin hij verhaalt over de joodse wortels van de Bergrede, met als titel Balk en Splinter.

Retraite

In 2017 gaan we weer op retraite. De kloosters lopen inderdaad veelvuldig vol. Het was weer even stevig zoeken, maar het zoeken heeft geleid tot een vinden.

Na onze retraites bij de monniken, paters en de zanglijsters van Chevetogne, doen we in 2017 de zusters aan.

De retraite vindt plaats bij de Clarissen in Megen ‘Klooster St Josephsberg’ van 16 tot 18 juni 2017. Opgave bij de pastoor.

Agenda

Gemeentevergadering	zo 30 april	12:30 uur
Interkerkelijke Schola Cantorum-Vespers	zo 30 april	16:30 uur
Bijbelkring	ma 1 mei	19:30 uur
Koorrepetitie	di 2 mei	19:30 uur
Openstellen Kerk (Kunstrandje Dordt)	zo 7 mei	13-17 uur
Interkerkelijke Schola Cantorum-Vespers	zo 14 mei	16:30 uur
Belangstellendenkring	ma 15 mei	19:30 uur
Parochie middag (inclusief lunch)	zo 21 mei	12:30 uur
Hemelvaart	do 25 mei	10:30 uur
Kerkbestuur Vergadering	ma 29 mei	19:00 uur
Pinksteren	zo 4 juni	10:30 uur
Openstellen Kerk (Kunstrandje Dordt)	zo 4 juni	13-17 uur
Interkerkelijke Schola Cantorum-Complet	zo 4 juni	19 uur
Slotavond Kringen met Marcus van Loopik	wo 7 juni	19:30 uur

PAROCHIEDAG

van de H. Maria Maior

zondag, 21 mei 2017

Na de viering van de eucharistie van de zesde zondag van Pasen:
Verkondigt het opgetogen! wordt er genoten van een kop koffie of thee in de Maiorij.

Daarna bent u van harte uitgenodigd om gezamenlijk te lunchen, deze wordt verzorgd door het kerkbestuur.

Het thema zal zijn 'Oud-Katholiek worden - zijn - blijven'

Ad Besemer vertelt van zijn weg naar de 'Oud-Katholieke Kerk'.

We sluiten de middag met het zingen met onze hoofdorganist Cees van Zwieten.

Waar: Oud-Katholieke Kerk, Voorstraat 120, Dordrecht

Datum: zondag, 21 mei

Programma: 10:30 tot 11:45 uur - eucharistie viering
11:45 tot 12:30 uur - koffie, thee
12:30 tot 13:00 uur - lunch
13:00 tot 14:30 uur - Oud-Katholiek worden, zijn,
blijven
14:30 tot 14:45 uur - pauze
14:45 tot 15:45 uur - zingen
15:45 tot 16:00 uur - sluiten

SLOTAVOND KRINGEN

Lezing door Marcus van Loopik over de Bergrede

woensdag, 7 juni 2017

Het seizoen van de bijbelkring en de belangstellendenkring zal worden afgesloten met een lezing die de Bergrede vanuit Joodse perspectief belicht. Gevraagd is Marcus van Loopik. In het afgelopen seizoen heeft de bijbelkring de Bergrede van Matteus 5 tot en met 7 gelezen.

Over de Bergrede heeft Marcus van Loopik, die Judaïcus is en kunstenaar een boek geschreven, waarin hij verhaalt over de joodse wortels van de Bergrede, met als titel Balk en Splinter.

Waar: Oud-Katholieke Kerk, Voorstraat 120, Dordrecht

Datum: woensdag, 7 juni 2017

Tijd: 19:30 uur tot 22:00 uur

Kerk open: 19:00 uur

Na afloop de nazit in de Maiorij

Zaterdag 10 juni 2017

Bisdondag

Vele gaven, één Geest, vele gaven, één kerk!

We beginnen om 10.00 uur met een eucharistieviering. Dan volgt een inleiding over: 'Waarom hebben we eigenlijk bisdommen en wat betekent dat voor ons als kerk en parochies?' De bisschop vertelt over zijn persoonlijke ervaringen in zijn werk en wij kunnen hem bevragen.

Maar we wisselen ook onze eigen ideeën uit over de sterke (en zwakke) kanten van onze eigen parochies en die van elkaar. Een lichte toets wordt aangebracht met cabaret en een 'pubquiz' en natuurlijk sluiten we af met een borrel. (rond 16.00 uur). Dus kom en doe mee!

Voor kinderopvang (3-12 jaar) wordt gezorgd.
(kinderen aanmelden bij michael@okkn.nl)

10.00 - 16.00 uur
Ste. Gertrudiskathedraal,
Willemsplantsoen 2, Utrecht
Aanmelden voor 1 juni:
jutta@okkn.nl

Inhoud

Pastoraal woord	1
De Goede Herder - Over de zwijgzaamheid	5
Lief en leed	7
Rooster van kerkdiensten	10
Vooruitblik	12
Agenda	13
Parochiedag	14
Slotavond kringen	15
Bisdomdag	16

Kopij voor de volgende Voorpost graag voor 20 juli sturen aan Oscar Hofman: oshofman@xs4all.nl.

Oud- Katholieke parochie van de H. Maria Maior

Kerkgebouw: Voorstraat 120 - 3311 ER Dordrecht

Pastoor: Drs. J. P. van der Steen
Tel.: mobiel 06 22 30 28 28
Tel.: via pastorie 078 613 63 66
E-mail: pastoor@dordrecht.okkn.nl

Hoofdorganist: Cees van Zwieten
E-mail: cvanzwieten@planet.nl
Tel.: 06 42426893

Lectoren: E. Bekkering
Tel.: 06 48 60 48 80
E-mail: Erna.Bekkering@freeler.nl

J. C. Bezemer
Tel.: 0184 420975
E-mail: kees@helianthof.nl

Kerkbestuur

Voorzitter: pastoor J. P. van der Steen

Secretaris: H. Scheurkogel
Tel.: 0620667378
E-mail: secretarisokkd@gmail.com

Penningmeester: N. Molenaar
Tel.: 06 14 12 32 81
E-mail: penningmeester@dordrecht.okkn.nl

Lid: E. Bekkering (zie verder bij 'Lectoren')

R. van Helden
E-mail: r.vanhelden@parnassiagroep.nl

Overige gegevens

Beheer en verhuur MAIORIJ: N. Molenaar
Tel. 06 14 12 32 81
E-mail: nmolenaar@icloud.com
demaiorij@gmail.com

Bankrekeningen: NL27 INGB 0000 1160 31 of NL70 ABNA 0584 5793 06
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie Dordrecht

Redactie de Voorpost: Oscar Hofman
E-mail: oshofman@xs4all.nl
C. Zomervrucht (roosters),
E-mail: rooster@dordrecht.okkn.nl
pastoor J. P. van der Steen

Layout: M.B. Bel
voorpost@icloud.com

Website: <http://dordrecht.okkn.nl>