



## Nieuwsbrief Parochie H.Maria Maior te Dordrecht 13 april 2022



### In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor

- Kerk en nationalisme
- Huwelijkszegen 17 april
- Een veilige kerk van en voor ons allemaal
- Continuïteit bestuur
- Taizévieringen Wilhelminakerk
- Eucharistievieringen
- Vergunningaanvraag ingediend
- Vervolg verbouwing pastorie

### Kerk en nationalisme

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hangt er een vlag van dit land in de hal. Die is te zien als je van buiten het plein oploopt. Die vlag hangt er niet omdat onze parochie ineens nationalistisch is geworden. Hoe verwoestend het is als de kerk één bepaalde natie als heilig vereert kunnen we dagelijks zien aan de beelden van de oorlog in Oekraïne. Te zien dat een patriarch zijn zegen geeft aan een oorlog en een politiek leider het religieuze narratief verleent om met zijn leger een land binnen te trekken, steden te bombarderen en burgers te doden, is stuitend en weerzinwekkend, en met name voor christenen.

Er stond laatst een goed stuk in een landelijk dagblad dat we het woord heilig niet op Bijbelse gronden zomaar kunnen koppelen aan een staat, een natie. Het kenmerk heilig verwijst altijd naar de Heilige. En de heiligheid van zijn Tegenwoordigheid is verbonden aan die plaats waar zusters en broeders eendrachtig samenleven. In een huis waar tweedracht wordt gesticht, de oorlog gepredikt en de eigen natie wordt verheerlijkt wil God niet wonen. De vlag in de hal wil dan ook alleen maar zeggen dat ieder die de oorlog is ontvlucht, of daar verdriet, angst of zorgen over heeft welkom is om in dit huis God te ontmoeten. Ze wil zeggen dat er kan worden gebeden en een kaars aangestoken bij het kruis, waaraan de Heer zijn leven heeft gegeven, en vanwaar Hij bad om vergeving, ook voor wie hem dit had aangedaan. Wij horen daarvan in de Goede Week als de passie wordt gelezen: het verhaal van het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus, Maar weet: Christus sterft nog elke dag met elk kind dat de dood vindt als hij met zijn moeder wacht op een trein naar het westen. Onze kerk is wekelijks geopend op zondagochtend en – mits er twee vrijwilligers aanwezig zijn - op woensdag van 12 tot 14 uur.



## Nieuwsbrief Parochie H.Maria Maior te Dordrecht 13 april 2022



Ook elders in de stad zijn kerken open, voor vluchtelingen en voor ieder mens die in deze wereld van geweld rust zoekt of een verheven moment van inkeer en gewijde aandacht. Vluchtelingen uit Oekraïne worden in Dordrecht opgevangen op een hotelboot aan de Korte Wantijkade en in een kantoorpand aan de Spuiboulevard. We hopen en bidden dat de oorlog niet lang meer duurt. Dat het werkelijk Pasen wordt, een feest van bevrijding, voor iedereen, ongeacht van welke natie. Zalig Pasen!

### Huwelijkszegen 17 april

Vrijdag 2 april waren onze parochianen Kees en Hetty Bezemer 40 jaar getrouwd. Tijdens de viering op Paasmorgen 17 april zullen zij daarvoor de zegen ontvangen. Voor hun familie en vrienden (met wie ze na de koffie een lunchbijeenkomst in de Maiorij zullen hebben) zijn de voorste drie rijen in de kerk gereserveerd.



### Een veilige kerk van en voor ons allemaal

Wat doe je als parochiaan of als kerkbestuurder als je ziet of vermoedt dat er in je parochie seksueel misbruik in een pastorale relatie plaatsvindt? Bijvoorbeeld tussen een parochiaan en een pastoor, tussen de koster en een misdienaar of tussen de dirigent van het kinderkoor en één van de koorleden? Je zit dan als omstander in een ingewikkelde situatie en je zou je er misschien liever niet mee willen bemoeien. Maar ja, een veilige kerk is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom is er een handreiking ontwikkeld met daarin concrete stappen die je als omstander kunt zetten om op een zorgvuldige manier om te gaan met signalen van seksueel misbruik in een pastorale relatie. Bij deze handreiking hoort een korte video als toelichting. Daarin wordt o.a. ook verteld wat wel en niet wordt verstaan onder seksueel misbruik in een pastorale relatie. De handreiking en alle andere stukken over een veilige kerk zijn te vinden op <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>



## Nieuwsbrief Parochie H.Maria Maior te Dordrecht 13 april 2022



Je vindt hier bijvoorbeeld ook een handreiking voor benadeelden (slachtoffers) van seksueel misbruik in pastorale relaties. Daarin wordt o.a. beschreven wat de vertrouwenspersonen voor benadeelden kunnen betekenen en welke mogelijkheden benadeelden hebben, bijvoorbeeld om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersonen zijn er ook voor benadeelden bij wie het seksueel misbruik vele jaren geleden heeft plaatsgevonden.

### Continuïteit bestuur

Medio volgend jaar zal de derde en laatste termijn aflopen van het kerkmeesterschap van Erna Bekkering. Hiermee wordt de functie van secretaris van het bestuur vacant. Daarbij komt dat de voorzitter in overleg met het kerkbestuur per 31 december 2022 zal stoppen met de functie van waarnemend penningmeester. Voor de continuïteit van het kerkbestuur en daarmee voor de bestuurbaarheid van de parochie is het nodig dat er tenminste twee nieuwe kerkmeesters bij komen die deze functies uitoefenen.

In de praktijk blijkt dat een goed functionerend en voltallig kerkbestuur aan de basis ligt van een levendige geloofsgemeenschap. Statutair mag zelfs een parochie niet eens bestaan zonder kerkbestuur. Voor het voortbestaan van de parochie is het dan ook noodzakelijk dat er leden in het kerkbestuur bij komen.

Er is momenteel een fijn en hecht kerkbestuur. Bent u of kent u iemand die in aanmerking zou kunnen komen voor de functie van kerkmeester meld u dit dan bij de voorzitter pastoor Henk [henk.schoon@okkn.nl](mailto:henk.schoon@okkn.nl) en/of de secretaris Erna Bekkering [ernabekkering.okknd@gmail.com](mailto:ernabekkering.okknd@gmail.com)

### Taizé vieringen Wilhelminakerk

Tot ongeveer 2 jaar geleden bereidde de werkgroep Taizé Drechtsteden regelmatig Taizé vieringen voor in verschillende kerken in Dordrecht. Zij hebben ruim 10 jaar lang Taizé vieringen voorbereid met vrijwilligers uit de verschillende kerken.



**Nieuwsbrief**  
**Parochie H.Maria Maior te Dordrecht**  
**13 april 2022**



Ongeveer 1,5 jaar geleden heeft deze werkgroep aangegeven te stoppen met de activiteiten rondom de Taizé vieringen. Binnen de Wilhelminakerk hebben een aantal mensen het plan opgevat om in onze kerk het organiseren van Taizé diensten nieuw leven in te blazen, omdat we het jammer vonden als er geen Taizé vieringen meer georganiseerd zouden worden en omdat we denken dat het past in de traditie van de Wilhelminakerk en omdat het mooie en fijne diensten zijn. Inmiddels is de nieuwe werkgroep van start gegaan en hebben we de 1<sup>e</sup> Taizé viering (eind februari) kunnen organiseren. Het was fijn om met elkaar deze dienst te beleven.

Een Taizéviering is qua opzet anders dan de zondagse viering / mis. Het heeft niet zo'n vaste structuur als een gewone kerkdienst / mis en de focus ligt meer op het mediatieve gedeelte. De liederen die we zingen komen uit de Taizé traditie en zijn niet heel moeilijk, vaak bestaan ze uit maar een paar regels, waardoor je door het constante herhalen, als ware een mantra, een soort innerlijke rust ervaart. Een rust, een stilte in jezelf met een 'lijntje naar boven'.

We zingen een aantal liederen, we lezen een aantal korte stukjes uit de Bijbel, we luisteren naar een kleine meditatie, en er zijn een aantal momenten van stilte. Met deze werkgroep gaan we verder met organiseren. We willen proberen om 2 x per jaar een dienst voor te bereiden.

De volgende Taizé viering zal plaatsvinden op zondag 13 november in de Wilhelminakerk, aan de Blekersdijk in Dordrecht. Als je interesse hebt in deze viering wil ik je vragen deze datum alvast in je agenda te noteren. Verdere informatie is te vinden op de website van de Wilhelminakerk:

<https://www.dewilhelminakerk.nl>

**Eucharistievieringen (tenzij anders aangegeven), aanvang 10.30 uur, Voorstraat 120, Dordrecht**

14-4-2022	Witte Donderdag <b>19.30 uur</b>
15-4-2022	Goede Vrijdag <b>15.00 uur</b>
16-4-2022	Paaswake <b>21.00 uur</b> (wijdingen van het vuur, Paaskaars, water)
17-4-2022	Eerste zondag van Pasen
24-4-2022	Tweede zondag van Pasen
1-5-2022	Derde zondag van Pasen
8-5-2022	Vierde zondag van Pasen
15-5-2022	Vijfde zondag van Pasen
22-5-2022	Zesde zondag van Pasen



**Nieuwsbrief**  
**Parochie H.Maria Maior te Dordrecht**  
**13 april 2022**



26-5-2022	Hemelvaart
29-5-2022	Zevende zondag van Pasen
5-6-2022	Pinksteren
12-6-2022	Allerheiligste Drievuldigheid
19-6-2022	2e zondag na Pinksteren (7e in de reeks)
26-6-2022	3e zondag na Pinksteren (8e in de reeks)
3-7-2022	4e zondag na Pinksteren (9e in de reeks)
10-7-2022	5e zondag na Pinksteren (10e in de reeks)
17-7-2022	6e zondag na Pinksteren (11e in de reeks)
24-7-2022	7e zondag na Pinksteren (12e in de reeks)



**Nieuwsbrief**  
**Verbouwing pastorie**  
**13 april 2022**



**Vergunningaanvraag ingediend**

De aanvraag van de vergunning voor de verbouwing van de pastorie is afgelopen vrijdag ingediend bij de gemeente Dordrecht. De aanvraag is vergezeld gegaan van een ontwerp dat is aangepast aan de wensen die de gemeente in het vooroverleg naar voren bracht.

**Vervolg verbouwing pastorie**

Het volgende dat in het vershiet ligt is het toewerken naar de aanvraag voor subsidie. Sinds vorig jaar is er namelijk de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het groot onderhoud van dienstwoningen. Voorheen was dat alleen mogelijk bij kerken. De architect is gevraagd om alvast een planning te maken te beginnen met de vergunning tot aan het indienen van de aanvraag. Zodoende weten we zeker dat we aan het begin van de indieningstermijn, te weten 1 februari 2023 alles gereed hebben om de aanvraag te kunnen doen. Hopelijk kunnen zodra de beschikking is ontvangen niet lang daarna de werkzaamheden beginnen. Het kerkbestuur gaat in de tussentijd bij de bisschop de machtiging aanvragen voor de verbouwing en het groot onderhoud.



Nieuwsbrief  
Parochie H.Maria Maior te Dordrecht  
13 april 2022



PAROCHIE H.MARIA MAIOR TE DORDRECHT  
Kerkbestuur

### Colofon

#### Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen: Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84 - zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>

#### Bankrekeningen

NL27INGB 0000116031 ten name van Oud Katholiek Armbestuur

NL70ABNA 0584579306 ten name van Oud Katholieke Parochie

#### ANBI

De parochie is een ANBI. Dat betekent dat giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting. RSIN nummer (voor de aangifte inkomstenbelasting) is 824148344.

#### Collectebonnen

<i>Verkrijgbaar</i>	via de aanwezige kerkmeester(s)
<i>Waarde</i>	€ 1,- € 2,- en € 3,- in vellen van 20 stuks
<i>Kosten</i>	resp. € 20,--, € 40,-- en € 60,--
<i>Verkoop</i>	door overschrijving op één van de hierboven vermelde bankrekeningen van de parochie
<i>Fiscaal aftrekbaar</i>	De collectebonnen zijn als gift aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. RSIN nummer (voor de aangifte inkomstenbelasting) is 824148344.

Website [www.dordrecht.okkn.nl](http://www.dordrecht.okkn.nl)

Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen? Mail naar [h.schoon@live.nl](mailto:h.schoon@live.nl)